



50 jaar

Actie

Kerkbalans



## Gouden jubileum

Je ziet het gelijk al in het logo: de Actie Kerkbalans viert een gouden jubileum. Sinds 1973 werken verschillende kerken samen: iedere januari doen zij een beroep op hun leden om een financiële bijdrage te leveren voor de voortgang van het werk in hun eigen plaatselijke gemeente.

Bij een gouden jubileum staan we dankbaar stil. We danken God, want groot is Zijn trouw! En we denken aan al die mensen die al die jaren hun steentje bijdroegen. Daardoor konden en kunnen we jaar in jaar uit genieten van allerlei kerkenwerk, van gebouwen en mensen die daaraan dienstbaar zijn. Aardig is trouwens dat het getal 50 in de Bijbel regelmatig voorkomt en een verhaal vertelt. Neem bijvoorbeeld het begin van Handelingen 2: *“En toen de dag van Pinksteren vervuld werd...”* Pinksteren, ‘pentèkostè’ in het Grieks, betekent ‘50’. Het is een vervolghet verhaal: “En toen...” Het gaat om de 50ste dag na Pasen, het feest dat volgt op Goede Vrijdag, en begon met Kerst. God laat gaandeweg steeds meer van Zich horen en zien, en komt zo heel dichtbij. Je leest wat dat Evangelie voor jongeren en ouderen betekent. Samen in de Naam van Jezus. Je leest hoe er een gemeente ontstaat die God prijst, samenkomt en omziet.

En ook dat werd een vervolghet verhaal, want intussen is dit na 20 eeuwen een wereldwijde beweging, waardoor al zoveel mensen zich gezegend weten met Gods genade en vrede. Ook in Leerdam! Laat het ook hier doorgaan.

Bij een gouden jubileum zie je soms een enveloppe op de kaart staan, er wordt dan als cadeau geld gevraagd voor een goed doel. Oftewel: Geef vandaag voor de kerk van morgen!

# Eten en drinken

Nog nooit woonde en werkte ik ergens waar ik zo vaak in de kerk heb gegeten en gedronken, als in de Pauluskerk. Wat wil je ook, als elke dinsdag aan het eind van de middag de deuren opengaan voor Samen Eten, en 70, 80, soms 90 mensen binnenstromen. Zij komen om te genieten van een heerlijk meergangenmenu en van onderlinge ontmoeting. Gewoon aanschuiven en bediend worden -mooi is dat! Zeker in een tijd waarin velen lijden aan afstandelijkheid, beperkt budget en eenzaamheid. Vrijwilligers koken, zorgen voor vervoer en voor de vaat. Je proeft er de liefde, en je mag best weten dat God daarvoor de bron is. En dan is er bijvoorbeeld ook nog de jaarlijkse midwintermaaltijd die de jeugd organiseert voor ouderen, en de maaltijd waarmee de Alphacursus elke avond begint.

Er gaat bijna geen dag voorbij, of de Pauluskerk is open. Ook om er wat te drinken, bij Samen Bakkie Doen op woensdagmiddag. Even dat praatje, die belangstelling en dat meeleven. Wie ook maar is welkom! Koffiemorgens zijn er voor Arabischtaligen en voor Turkstaligen. Daar wordt het nuttige met het aangename gecombineerd, want onder de koffie wordt geoefend met de Nederlandse taal.

En op zondag dan? Dan komen we er ook om te eten en te drinken. Als er koffie na de dienst is en oud en jong door elkaar krioelt. Maar het gebeurt ook tijdens de kerkdiensten, als we samenkomen om naar het Woord van God te luisteren. Als het gaat over Jezus als het brood van het leven en het levende water. In de Bijbel lees je een prachtige oosters getoonzette uitnodiging. 'Kom allemaal', zegt de Heere in Jesaja 55. 'Kom hierheen. Want Ik heb water (leven!) voor iedereen die dorst heeft. Al heb je geen geld, kom bij Mij eten. Ontvang wijn (vreugde!) en melk (voeding!).' Over genade gesproken! Zoek en roep Hem. Om een nieuw begin te ontvangen, vergeving, en een toekomst vol van hoop! En van tijd tot tijd wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd, als een stevige handdruk van God om dit Evangelie des te meer te verduidelijken en te bevestigen.

Nog nooit woonde en werkte ik ergens waar ik zo vaak in de kerk heb gegeten en gedronken, als in de Pauluskerk. En nog gratis ook! Het is me een lief ding waard om daar ook financieel een steentje aan bij te dragen. Uit dankbaarheid!



# Warme gemeente

U komt uit het ziekenhuis en bent best een beetje ontredderd. Wat is het dan fijn om van hart tot hart met iemand uit de kerk te kunnen spreken. Het kan ook zijn dat u net nieuw bent in onze wijk-gemeente en dat u uitziet naar nader contact. Misschien bent u eenzaam of is er sprake van een blijde gebeurtenis, zoals een geboorte of een huwelijks-jubileum.

In al die gevallen is het mooi dat er vanuit de kerk aandacht is voor u. Met het oog daarop heeft wijk-gemeente Centrum-Oost teams samengesteld, die als taak hebben om om te zien naar hun naaste. U kunt vertrouwelijk met de leden van deze wijkteams spreken, want zij houden geheim wat geheim moet blijven.

Een wijkteam bestaat in de eerste plaats uit de wijkouderling, hij is en blijft eindverantwoordelijk. Het team bestaat verder uit een diaken en

meestal uit één mannelijke en twee vrouwelijke gemeenteleden. Zij allen zijn de oren en ogen van uw wijk. Of, zoals wijkpredikant Gijsbert Termaat het verwoordt; *“De pastorale zorg in de gemeente is er voor allen en is een taak van allen.”* En: *“Met wijkteams kunnen we meer een warme gemeente vormen.”*

De wijkteams zijn eind september (2023) van start gegaan. Nog niet alle wijken zijn volledig voorzien, maar daar wordt hard aan gewerkt. Op de website [pgleerdam.nl](http://pgleerdam.nl) vindt u de nodige telefoonnummers. Klik hiervoor eerst links op Hervormde wijk-gemeente Centrum-Oost, dan rechts bovenin op Over deze wijk en dan rechts onderaan op Wijkindeling.

De kerkenraad hoopt en verwacht dat de nieuwe werkwijze tot zegen zal zijn voor de hele gemeente.

*Ds. Gijsbert Termaat*





Kerk aan de Linge:

Omzien naar  
elkaar, dat  
doe je samen

In 2024 vraagt de Actie Kerkbalans voor de 50ste keer een financiële bijdrage voor alle activiteiten van de kerk, zowel landelijk als lokaal. En dat onder het motto 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

Met een wensboom vol met mooie plannen doen we daar als 'Kerk aan de Linge' Leerdam weer graag aan mee. Aandacht voor 'eenzaamheid' hangt zeer nadrukkelijk in onze wensboom. Omzien naar elkaar tijdens blijde en verdrietige tijden is een belangrijke Bijbelse boodschap. We geloven dat God ons aan elkaar gegeven heeft om elkaar in het licht van Zijn liefde tot steun te zijn. Daar kun je veel woorden aan besteden, en je kunt ook heel veel doen: aandacht voor elkaar voor en na de kerkdienst, de kerstattenties, de bos bloemen na de kerkdienst, de dankdagacties voor de Voedselbank, de wijkteams van het pastoraat, de seniorenreis, de jongerenreis naar Zuid Afrika, de maaltijddiensten, alle bezoeken/telefoontjes/kaarten/apps waardoor mensen met elkaar verbonden zijn, enzovoort. Dit alles kost naast inzet en enthousiasme ook geld. De Actie Kerkbalans is er onder andere voor die kosten. Omzien naar elkaar doen we samen, dus maken we ook samen voor de 50ste keer een succes van Kerkbalans 2024.



Kerk aan de Linge



# Interview meneer Hoegge

**Vijftig jaar Actie Kerkbalans, hoe ging dat eigenlijk in zijn werk? Om daar uitleg over te krijgen, gingen we langs bij meneer Hoegge, hij is al vanaf het begin betrokken en weet er dus alles van.**

Eerst wat geschiedenis. Meneer Hoegge legt uit hoe de kerkgenootschappen vroeger via de Belastingdienst financiële gegevens kregen, waardoor kerkleden werden aangeschreven voor hun bijdrage. Dit heette de Hoofdelijke omslag (kerkelijke belasting). Toen dit in 1973 stopte, werd door de Stichting Mechanische Registratie en Administratie (S.M.R.A.) de Actie Kerkbalans in het leven geroepen, en werd materiaal voorbereid. In de eerste jaren werd de administratie handmatig afgewikkeld. Mevrouw Van den Hil-Vink hield alle administratie handmatig bij in een kaartenbak. In 1992 nam Liset Versluis de administratie over, en werd alles steeds meer digitaal. Dit betekende echter niet direct een vermindering van werk. Sinds 2009 wordt in Leerdam een eigen folder gemaakt, met teksten door gemeenteleden. Vanaf 2011 werd de automatische incasso ingevoerd. Inmiddels is er de mogelijkheid tot betalen via de webshop, en zijn er opties voor digitaal toezeggen en betalen via iDeal. Meneer Hoegge vertelt hoe hij bij al deze stappen betrokken was. Van huis uit Luthers kwam hij door zijn huwelijk in onze kerk terecht. Al heel snel werd hij gevraagd als wijkbroeder, maar hij gaf aan de gemeente daar nog niet genoeg voor te kennen. Twee jaar later werd hij waarnemend notabel (een rol die nu niet meer bestaat), met bakker Tukker. Daarna werd hij kerkvoogd, opzichter van de gebouwen. Hij was onder andere betrokken bij de aankoop van het Trefpunt en het nieuwe Maranatha (het oude lag aan de Nieuwstraat). Op zijn 56e ging hij met prepensioen en daardoor kon hij zijn dochter Liset helpen, die toen juist de ledenadministratie had overgenomen. Al die jaren heeft hij geholpen bij de Actie Kerkbalans, ieder jaar telt hij weer wat er binnenkomt. Inmiddels is hij 85 jaar, maar hij is nog lang niet uitgeteld. Ook dit jaar hoopt hij weer mee te tellen.

50 jaar

Actie

Kerkebalans



# BEGROTING 2024



Protestantse  
Kerk

Protestantse Gemeente te Leerdam  
College van Kerkrentmeesters - Begroting 2024

## Verkort Overzicht

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	154.500	133.860	151.626
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	500	140	16
Opbrengsten levend geld	515.000	452.500	496.799
<b>Totaal baten A</b>	<b>670.000</b>	<b>586.500</b>	<b>648.441</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen	120.200	165.000	93.498
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	9.000	8.500	7.076
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	3.200	-	880
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	415.500	398.500	379.613
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	26.000	26.000	25.743
Salarissen en vergoedingen	49.400	42.000	45.821
Kosten beheer, administratie en archief	50.700	32.500	79.036
Rentelasten/bankkosten	2.000	2.000	1.746
<b>Totaal lasten A</b>	<b>676.000</b>	<b>674.500</b>	<b>633.413</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>15.028</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	196.635
Incidentele lasten	-	-	-106.002
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.633</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>105.661</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	73.000	106.002
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-211.131
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>73.000</b>	<b>-105.129</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>532</b>

# Informatie

## Enkele administratieve mededelingen

Heeft u vragen over de Actie Kerkbalans dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau: De Waterloop 27, 4141 JV Leerdam. Op maandagmorgen van 09.00 tot 10.00 uur en op maandagavond en woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur telefonisch bereikbaar op tel. nr. 0345-618238. Of via e-mail: kerkelijkbureau@pgleerdam.nl. Vult u alstublieft altijd de antwoordstrook in, ook als u contant geeft of d.m.v. collectebonnen. Ook als u (nog) niet wilt geven, verzoeken wij u vriendelijk de reden daarvoor op de antwoordstrook aan te geven. Misschien kunnen we erover praten?

## Automatische incasso

Wanneer u een automatische incasso afgeeft, zorgt de kerk voor de afschrijving van uw bijdrage. Een machtiging voor automatische incasso is één jaar geldig. Ook voor 2024 kunt u een machtiging afgeven. U kunt op het toezeggingsformulier aangeven dat u wilt betalen via automatische incasso. Door het toezeggingsformulier te ondertekenen, gaat u akkoord met automatische incasso. Mocht u aan uw bank opdracht hebben gegeven om maandelijks een bedrag over te maken naar de Protestantse Gemeente, dan moet u die opdracht intrekken. Wanneer u betaalt met automatische incasso bespaart dit de kerk heel veel bankkosten. Mogen we (opnieuw) op uw medewerking rekenen wat betreft de automatische incasso?

**Protestantse  
Gemeente  
Leerdam**

