



Kerk aan de Linge

Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN 24 MAART 2024, PALMZONDAG

Vandaag is het Palmzondag. De kerk gedenkt de intocht van Jezus in Jeruzalem waarbij hij met palmtakken werd toegezwaaid. Het is de 6e en laatste zondag van de 40dagentijd; volgende week vieren we het Paasfeest. De Stille Week begint, de week waarin wij intens betrokken willen zijn bij het lijden van Jezus en daarin bij het lijden van mensen. Normaal is de liturgische kleur ook deze zondag nog paars, maar doordat enkele gemeenteleden hun geloof zullen belijden kiezen we voor de kleur rood, de kleur van het "getuige" zijn.

9.30 uur Grote Kerk – ds. Ben Heijting en ds. Cornelia Vreugdenhil - Palmzondag, Belijdenis- en doopdienst

Ouderling van dienst Alie Donga

Organist Janko Fraanje

Lector Jeanette van der Vlies

Livestream/Beamer Robert-Jan Kleijwegt, Corina Boogaard

Kindernevendienst Groep 1: Ida Kuyntjes en groep 2: Marjan Zwolle

De kinderen volgen de kaarsendrager. Geef u uw kind ook geld mee voor ons adoptiekindje van Stichting Olopikidong'oe in Kenia?

Collectes

De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor PKN landelijk: Missionair werk (Nederland)

Het paasverhaal voor heel Nederland. De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een avond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook breder wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en online. Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair Werk Palmzondag.

De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van de orgels in onze kerkgebouwen.

De busjes bij de uitgang zijn bestemd voor de ZWO.

Orgelspel

Voor de dienst: *Sei gegrüßet, Jesu gütig* (BWV 768), J.S. Bach

Tijdens de collecte: *Sei gegrüßet, Jesu gütig* (BWV 768), J.S. Bach

Na de dienst: *Sei gegrüßet, Jesu gütig* (BWV 768), J.S. Bach

Liederen

Psalm 118: 1, 9; Lied 558: 1, 2; Projectlied kindernevendienst; Wij gaan voor even uit elkaar; Lied 552: 1 // 2, 3; Christus is de ware hoeksteen (Het liefste lied van overzee, 1, 8); Lied 553; Als een hert (uit: Opwekking); Apostolische Geloofsbelijdenis (340 b); Lied 416: 1, 2; Lied 556

Lezingen

Genesis 50: 15-21; Marcus 11: 1-11

De kleinste kinderen mogen voor het slotlied uit de crèche worden opgehaald, zodat ook zij gezegend worden.

In deze dienst zullen Charlotte Maria Donga, Leslie Hendrik van der Heiden, Jacky Tapirima en Zampanja Westhimer, Miguel Tapirima en Ewout van der Velde belijdenis van het geloof doen. Zij hebben zich de afgelopen maanden verdiept in het christelijk geloof en hebben gaandeweg de overtuiging gekregen dat zij het geloof in Jezus Christus van harte kunnen belijden. Charlotte, Jacky en Miguel zullen zodoende hun doop beamen. Leslie, Zampanja en Ewout mogen na hun belijdenis ook gedoopt worden. Iets om samen te vieren! Het belooft een feestelijke dienst te worden waarin ook de kinderen een palmpaasstok maken en een optocht door de kerk lopen. We hopen dat u en jij het met ons meeviort.

Projectlied kindernevendienst. **Met vallen en opstaan** (melodie: Daar juicht een toon)

1. Hij struikelt achter Jezus aan.

Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.
Al snapt Petrus Gods plan niet goed,
hij weet dat hij Jezus volgen moet.

3. Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.

Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:
een open graf. Want Jezus heeft
de dood verslagen en Hij leeft!

2. Hij zegt: maar U bent toch Gods Zoon!

U moet geen kruis, U moet een kroon!
Ik laat U niet alleen, ik zweer
dat ik voor U zal vechten Heer.

Pastoraat. Pastorale meldingen kunt u doorgeven aan Marrian Dijk-Wateler, tel.: 0345-612217 / 06-25406490, e-mail: pastoraat-kerkaandeling@pgleerdam.nl

Paaspraise op het kerkplein bij de Grote Kerk. Zondagmorgen 31 maart is het 1e Paasdag. Christenen vieren dan de opstanding van Jezus Christus. Al vele jaren is het traditie om dan 's morgens vroeg samen te zingen op het kerkplein voor de Grote Kerk. De CEL organiseert dit interkerkelijk gebeuren. Na de grote opkomst van vorig jaar verwachten we ook deze keer een groot aantal mensen om God te eren. We nodigen jullie allemaal uit om dit mee te beleven! Ook dit jaar is de Paaspraise van 7:00 tot 8:00 uur; na afloop is er koffie/thee. Houd er rekening mee dat juist op 31 maart ook de zomertijd ingaat, dat betekent dus gevoelsmatig een heel vroege paaspraise. We zien ernaar uit jullie te ontmoeten op de 31e.

ZAT'24 Paasbrunch. Op zondag 31 maart organiseert het Zuid-Afrika Team een paasbrunch in de Bethelkerk. Na de dienst van die morgen staat er, om ca. 11:00, een heerlijke brunch voor u klaar met allemaal lekkernijen, zodat u optimaal kunt genieten. De entreekosten zijn €15,- p.p., €7,50 voor kinderen van 4 t/m 10 jaar en kinderen t/m 3 zijn gratis. U komt toch ook? Opgeven kan via de website www.geef.ws/paasbrunch, de QR-code hiernaast, of bij de ZAT-leden in de kerk. Tot dan!



Komt er een Herdertjestocht 2024? Weten jullie het nog? Traditiegetrouw de zondag voor Kerst, wandelend langs een verlichte route door de stad waar we het kerstverhaal te horen en te zien kregen. En op het einde van die route was daar op het kerkplein de kerststal, muziek, vuurkorven, warme chocolademelk en broodjes knakworst. Een feest voor jong en oud! Afgelopen jaren is de Herdertjestocht er mede door corona niet meer geweest. Wel hebben we een mooi alternatief gevonden in de vorm van een KinderKerstvoorstelling, waar ook grote belangstelling voor is. Je zou denken, dat houden we in stand... maar toch... wat zouden we graag opnieuw de Herdertjestocht dit jaar organiseren! Een mooie klus die we graag oppakken, maar waar we veel handjes bij nodig hebben. Waar zijn we dan naar op zoek? We zoeken mensen voor de werkgroep, een grote groep acteurs en vrijwilligers voor hand- en spandiensten op de dag zelf (zondagmiddag 22 december).

Dus bij deze aan u/jou de oproep om je voor 1 april a.s. aan te melden bij Martin van Gent (06-1879 1512) of Martine Arents (06-1305 1353) als je denkt 'Ik wil graag helpen om de Herdertjestocht 2024 mogelijk te maken!'. En heb je vragen, stel ze gerust. Alvast hartelijk dank!

Agenda

Dinsdag 26 maart 10.00 uur De Kandelaar Rembrandts Engel (kring 2)

Nieuwsbriefkopij stuurt u tot **donderdag 19.00 uur** naar nieuwsbrief-kerkaandeling@pgleerdam.nl



Kerk aan de Linge

Protestantse wijkgemeente - Leerdam

GOEDE WEEK EN PASEN

Drie dagen van Pasen. In de viering van de 'Drie dagen van Pasen' zijn lijden, dood en opstanding van Jezus Christus onlosmakelijk met elkaar verbonden. De drie vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake op zaterdag kunnen we als één dienst beschouwen. De dienst begint op de Witte Donderdag op verhoogde toon als voor het eerst sinds het begin van de veertigdagentijd weer het Gloria klinkt. De liederen en de muziek helpen ons vervolgens om de gang van het lijden van Jezus Christus mee te beleven en toe te eigenen. Het loopt in de Paaswake uit op de viering van het Licht van Christus, dat niet meer dooft.

Donderdag 28 maart, Witte Donderdag

19.30 uur Grote Kerk - ds. Ben Heijting m.m.v. de cantorij o.l.v. Janko Fraanje

Organist Arie Woudenberg
Lector Elly den Ottelander
Collectes

De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie. Diaconaat is hulp bieden aan mensen in nood en aan kwetsbare mensen in onze samenleving. De diaconie is er ook voor mensen die eenzaam zijn, extra aandacht of hulp kunnen gebruiken. De opbrengst van deze collecte wordt besteed aan goede doelen binnen Nederland, maar ook eigen projecten als Hulp In Praktijk (HIP), seniorendiaconaat en jeugddiaconaat worden met de opbrengst ondersteund.

De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van de orgels in onze kerkgebouwen.

De derde collecte, de Avondmaalcollecte, is bestemd voor de diaconie.

Orgelspel

Voor de dienst: *Erbarm dich mein, o Herre Gott*, Johann Nicolaus Hanff

Muzikale offerande: *Wenn mein stündlein vorhanden ist*, Dietrich Buxtehude

Liederen

Psalm 67: 1, 2, 3; Lied 299 d; Lied 395: 1, 2; Lied 387: 1, 2, 3, 4, 5; Lied 404 d; Lied 407 a; Lied 408 d; Lied 558: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10; Lied 561: 1, 2, 3, 4, 5

Lezingen

I Korintiërs 11: 23-34; Lucas 22: 7 en 14-27; Matt. 26: 30-46

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag

19.30 uur Bethelkerk - ds. Cornelia Vreugdenhil m.m.v. de cantorij o.l.v. Janko Fraanje

Organist Arie Woudenberg
Lector Henk van 't Pad
Liederen

Lied 22 b: 1; Psalm 22 in de vertelling van Karel Eykman; Blijf hier bij mij (Taizé-lied 24); Lied 587: 1, 2; Liefste lied I nr. 36: 3, 7; Weerklank 156: 1, 3, 4; Lied 576 b: 1, 2, 3; Liefste lied I nr. 36: 1, 2, 4; Lied 583: 1, 2, 3, 4; Lied 578: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Lied 590: 1, 2, 3, 4, 5

Lezingen

Joh. 18: 1-11; Joh. 18: 12-27; Joh. 18: 28-40; Joh. 19: 1-16a; Joh. 19: 16b-24a; Joh. 19: 24b-27; Joh. 19: 28-30; Joh. 19: 31-42

Aan het einde van de viering is er de kruishulde. Daarbij mag u een bloem neerleggen bij het kruis. Omdat deze bloem een persoonlijk gebaar is, vragen wij U een witte bloem mee te nemen. Er zullen geen bloemen uitgereikt worden. Uiteraard bent u ook zonder bloem welkom en kunt u met een buiging bij het kruis komen.

Zaterdag 30 maart, Stille Zaterdag

22.00 uur, Grote Kerk - ds. Detlef Bohlken m.m.v. enkele leden van de cantorij - Paaswake

Je kunt veel over het geloof leren, erover lezen. Maar er is één nacht in het jaar om het geloof te beleven. Van donker naar licht, van stilte naar lofzang, van leegte naar gemeenschap, van verlangen naar verzadiging. In deze viering klinken de oude verhalen. Het licht wordt gedeeld. Wij herinneren onze doop, luisteren naar de Paasboodschap en vieren de gemeenschap in het Heilig Avondmaal.

Zondag 31 maart, Paasmorgen

9.30uur Grote Kerk - ds. Cornelia Vreugdenhil met diverse muzikale begeleiding

Na de stilte en bezinning van de Goede Week en de veertigdagentijd barst het feest van Pasen los. Want de Heer is waarlijk opgestaan! Gods liefde overwint de machten van dood en kwaad. We mogen het uitzingen van geluk. Dat doen we in deze dienst dan ook in alle toonaarden, net orgelspel, blazers, de cantorij, de Bethelband en een gelegenheidsensemble. De vreugde van de Opstanding mag door alles heen klinken. Zing je met ons mee?